

# Den Nysgerrige Banan møder Banan-drengene



EN RIGTIG

dixi

banana  
MedieEvent

I Brugsen i Den Lille By stod en kasse med bananer.

På kassen stod et skilt:  
10 bananer for en 20'er.

Og midt i kassen lå en ganske usædvanlig banan.

Men det opdagede damen med den blå frakke ikke...



**banana**  
MedieEvent

...hun købte hele 20 bananer, lagde dem ned i en flettet kurv og tog kurven med til Den Store By. Hun gik op ad en trappe og ind ad en dør med et fint skilt. »Banana MedieEvent« stod der.



Indenfor, i et stort lokale, sad en gruppe mennesker og arbejdede. Damen med den blå frakke stillede kurven fra sig på et bord. »Tænkte at I trængte til lidt frisk frugt,« sagde hun. »Tak, mor,« svarede den ene af fyrene og kom over og gav hende et kys på kinden.



Så gik damen igen, og folkene i rummet havde atter travlt. Nogle talte i telefon, andre arbejdede ved computere. To stod og diskuterede noget på en tegning. Så lød en lille lyd: »Hvad laver I?« Alle kiggede sig forvirret omkring. Hvor kom dog den lille stemme fra?



Så fik en af fyrene øje på noget ovre i frugtkurven. Det var en lille banan. Og den sad minsandten og vinkede!?!

»Hvem er du,« spurgte han forundret.  
»Jeg er Bent, Den Nysgerrige Banan. Og hvem er så I,« spurgte bananen tilbage.



»Vi er Bananerne.  
Jeg hedder Anders, ham der  
hedder også Anders, ham der  
surmuler henne i hjørnet er  
Jante og...«

»STOP - jeg kan da slet ikke lære så  
mange navne at kende på én gang!  
Men - hvad laver I så her?,«  
spurgte Bent igen.



»Vi er et blandet medie-bureau, der har  
specialiseret os i video, lyd og multimedie.  
Og Det har vi faktisk lavet i mange år nu,«  
forklarede den anden Anders.

»Det lyder spændende.  
Men - undskyld jeg spørger:  
I er da ikke ret gamle, vel?«  
Bent var hoppet op på kanten af  
frugtkurven og havde sat sig til rette.





»Du har ret. Men vi startede også, da vi var ganske unge. Vil du høre historien,« spurgte den anden Anders.

Bent nikkede begejstret.

»Jo, det hele startede for mere end 10 år siden. Anders og jeg mødte hinanden - og i starten kunne vi ikke li' hinanden.«

»Men så fandt vi ud af, at vi begge to godt kunne lide at arbejde med medier - og så ku' vi alligevel godt lide hinanden.

Så vi startede et lille firma sammen.

Først var det mest for sjov - vi skulle jo også passe vores uddannelser.

Men efterhånden blev det mere og mere alvorligt - og vi fik stadig større opgaver.«





Mens Anders fortalte Bent om, hvordan Banana MedieEvent blev til, forestillede bananen sig, hvordan de to Anders'er havde købt nyt udstyr og øvet sig i at bruge det, indtil de kunne producere professionelle resultater.

Og om hvordan kunderne var blevet glade for deres utraditionelle, men professionelle løsninger.





»I starten havde vi kontor ude i Den Lille By, hvor vi er vokset op. Men så for nogle år siden flyttede vi ind til Den Store By. Her sker en masse - og så er vi i nærheden af mange af dem, vi samarbejder med«, forklarede Anders.

»Øj - så må I søreme være nogle hårde bananer,« sagde Bent beundrende.  
»Næ, men nogle erfarne bananer. Ind imellem også nogle travle bananer. Vi får hele tiden flere kunder, der stiller nye krav til os. Det lærer vi af! Og som du kan se, er der også kommet flere folk til, efter vi flyttede til den store by,« forklarede Anders og slog ud med hånden.



»Hvad er der med ham Jante henne i hjørnet,«  
spurgte Bent.

»Åh - ham skal du ikke tage dig af. Vi har lige  
afleveret en stor, international opgave - og Jante  
troede ikke på, at vi kunne løfte den. Men kunden  
er vældig glad for resultatet - så nu er Jante sur.«

»Hm, det var da underligt. Han burde jo være glad,«  
funderede Bent.

»Det bliver han også igen. Men Jante er go' at have.  
For hver gang Jante siger: »Det kan I ikke!« så må  
vi tænke over, om han har ret.

Det har han heldigvis ikke ret tit. På den måde  
tvinger han os hele tiden til at være på  
tæerne og gøre vores bedste.«





Det tænkte Bent længe over. Så nikkede han - og gav sig herefter til at kravle ud af kurven. »Nå - men tak. Det lyder søreme spændende - det, I laver. Men jeg må vel hellere se at komme videre...«



»Nej, blev du bare hængene, hvis du har lyst. Der er altid plads til en banan mere her. Så kan du også se, hvad vi laver,« sagde Anders og Anders.  
»Ih, tak,« svarede Bent begejstret.  
Og sådan gik det til, at Bent, Den Nysgerrige Banan, flyttede ind hos Banan-drengene.



**banana**  
MedieEvent

Banana MedieEvent  
Gasværksvej 5  
DK.9000 Aalborg  
Tlf.: +45 70 277 266  
mail@banan.dk  
www.banan.dk

